

Åk på resa i kungarnas fotspår. Träffa Danmarks kungar och drottningar från vikingatiden till idag. Upplev vikingarnas hantverk på nära håll. Se ett av de viktigaste guldfyndet i Danmarks historia. Upplev kungaslottet och kung Christian VII:s by, Christiansfeld, som än idag ser likadan ut som när den byggdes. Många års historia om kungar och drottningar här delade upp i bitar, som passar till halva dagar. Ta dem i den ordningsföljd som passar dig.



Halvdagstur

Danmarks tronföljd börjar här

Åk tillbaka i tiden till runt år 950, till Kungarnas Jelling. Här föddes Danmark och här stod tronen för den första danska kungen. Möt Danmark kungar och drottningar och upplev den vilda historien om hur tronföljden formade sig genom fäders- och brödråd, uppror och diplomati.

Kungarnas Jelling

Vikingakungen Harald Blåtand var mästare på att skryta och uppförde monument i Jelling i storslagen och nytänkande stil. Han och fadern Gorm den Gamla är de två första kungar i den danska tronföljden. I ett stort område reste de båda stora runstenar. Gorm den Gamle nämnde Danmark för första gången och Harald Blåtand skröt om att han gjorde danerna kristna.

Möt Danmarks kungar och drottningar i Kungarnas Jellings upplevelsecenter. Här får du historien berättad med uppfinningsrika berättarkonster och förmedningsteknologi som skapar en helhetsstämning. Använd händerna och utforska historien genom involvering och lek. Upplev hur tronföljden kom till genom

blodiga strider, intriger, uppror och diplomati, från Gorm den Gamla till den nuvarande regenten Margrethe II. Dyk också ner i den nya specialutställningen, den virkade tronföljden, där danskar har virkat de danska kungarna och drottningarna.

Gå på upptäcktsfärd i monumentområdet, som huserar några av de största byggnadsverken från Danmarks vikingatid. Se världens största runsten och skeppssättning. Se spåren från den imponerande trämur, som har omgivit Jelling och krävt mer än 4 000 ekstammar. En mur, som har kostat både kraft och liv, men som också gav kung Harald Blåtand något att skryta om.

www.natmus.dk/museer-og-slotte/kongernes-jelling

Stanna i Jelling och ät lunch som en viking på Café Sejd.

www.cafesejd.dk



Kongernes Jelling

Nationalmuseet
National Museum of Denmark



I KUNGARNAS FOTSPÅR



Halvdagstur

Vikingarna var bra hantverkare

Gå en vacker promenad längs med Vejle Ådal, precis där en annan av Harald Blåtands imponerande byggnadsverk, Ravningsbron, stod för över 1000 år sedan. En rekonstruktion av det sydliga brofästet hittar du vid den gamla stationsbyggnaden vid den nedlagda Ravning Station. Den huserar också en utställning om Ravningsbron och Vandelbanans historia. Ravningsbron var Danmarks längsta bro i historien, fram till den gamla Lilla Bält-bron blev klar 1935, nästan tusen år senare. Man vet inte med säkerhet vad Harald Blåtand skulle använda sin bro till och sannolikt användes den bara i några få år. Inget tyder nämligen på att bron någonsin reparerades.

www.vejlemuseerne.dk/besoeg-os/ravningbroen

På slutet av eftermiddagen är det bra att avrunda dagens tur i kungarnas fotspår med en måltid värd en kung och drottning, exempelvis på MeMU i Vejle. MeMu har sedan 2018 varit innehavare av en Michelinstjärna. Här får du en gourmetupplevelse, där du kan fördjupa dig i årstidernas noga utvalda råvaror. Kom ihåg att beställa bord i förväg!

Om du är tillbaka i Vejle eller Kolding omkring lunchtid finns också stora möjligheter att få en god måltid. Ta en titt i Vejles Gastro Guide eller strosa runt på Koldings mysiga gator och hitta din favorit.

www.gastro-guiden.dk

www.visitkolding.dk/mad



I KUNGARNAS FOTSPÅR



Halvdagstur

Upplev det återuppbyggda kungaslottet

Högt över Kolding ligger Koldinghus. Slottet är rest som en gränsborg på 1200-talet och har sedan dess byggts ut av danska kungar. Slottet har legat till grund för betydelsefulla event och markanta personligheters liv. Här höll änkedrottning Dorothea till i mitten av 1500-talet. Här byggde Christian IV det stora tornet när han var ung kung. Och här eldade spanska trupper okontrollerat upp slottet en iskall vinternatt 1808, när slottet blev lagt i ruiner.

Idag är Koldinghus återuppbyggt i en prisbelönad restaurering. Slottet är en avdelning av Kungarnas Samling och rymmer fasta samlingar och vandrande specialutställningar, som berättar om det danska kungahusets historia -från den mytomspunna Flora Danica-servisen till det nuvarande kungahusets liv.

Blir du hungrig efter all kultur och historia, kan du söka tillflykt i Madkælderens på slottet. Här dukar restaurangen dagligen upp en god lunch. Och på kvällen - på torsdagar, fredagar och lördagar - kan du njuta av en måltid värd en kung eller drottning. Reservation krävs.

www.kongernessamling.dk/koldinghus/mary-kronprinsesserne

www.kongernessamling.dk/koldinghus/flora-danica



I KUNGARNAS FOTSPÅR



Halvdagstur

Den bäst bevarade Brödraförsamlingsbyn

Känn det kungliga skenet över Christiansfeld. Staden är uppkallad efter Christian VII. Kungen sålde sin gård och de tillhörande markerna, så att Brödraförsamlingen kunde uppföra en stad som kunde skapa ekonomisk blomstring i området. Flera av Danmarks kungar har genom tiden besökt byn och på Brödraförsamlingens hotell hittar man namnen på alla som övernattat här.

Som den bäst bevarade Brödraförsamlingsbyn i världen är Christiansfeld så unik att byn är upptagen på UNESCOs lista över ovärderliga världsarv. Grundad 1773 efter Brödraförsamlingens ideal, skiljer sig byn från övriga byar i Danmark med sin arkitektur och symmetri. Känn stämningen på byns gator och besök Återföreningskyrkan, där Christian X 1920 knäböjde vid altaret och tackade Gud för Sydjylland återförening med Danmark. Glöm inte att prova de berömda honungskakorna, som också var en fast tradition, när den nuvarande drottningens mor, Drottning Ingrid, gästade Sydjylland varje sommar.

www.museumkolding.dk/om-christiansfeld

Avnjut en god lunch i restaurang Kongens Kælder eller ta en kopp kaffe och smaka en av Christiansfelds kända honungskakor på en av de mysiga gatorna.

www.bmhotel.dk/index.php/restaurant



RABATTKUPONG

Visa denna pdf på nedanstående platser och få en gratis kaffe eller rabatt:

En gratis
kopp kaffe

Kongernes Jelling:
en kopp bryggkaffe

Spara
10%

Museum Kolding
– Christiansfeld:
Spara 10% på entrebiljetten
till Søstrehuset

Spara
10%

Koldinghus:
Spara 10% på entrebiljetten
till Koldinghus

